

Följ med på skogisen - på härligt sommaräventyr med

Förra året åkte skogisen Zelda med husse på långresa till finska Lappland där hon har roligt med kompisen Sigge.

Häng med på deras härliga äventyr i det nordliga kattparadiset.

Vissa katter hör helt enkelt ihop med vissa människor, de väljer ut sitt eget exemplar av människosläktet. S*Älvdansens Zelda (född 2009, e: IC S*Gunsmokes Maximus – S*Älvdansens Undine) är Hussets katt, och enligt honom är hon Katternas Katt, Zelda the Cat. Själv skulle hon nog uttrycka det så att han är hennes Människa. Det är ingen tvekan om att det finns starka band dem emellan och den blick han får av henne när hon hoppat upp och satt sig i knät bevärdigar hon ingen annan med.

Förra sommaren fick Zelda för första gången följa med husse upp till finska Lappland, där han varje år tillbringar en stor del av sommaren i möderneshemmet. Gården ligger någon mil söder om polcirkeln och färden börjar på ungefär samma breddgrad som Jönköping så det tar en stund att resa dit. Bilen utrustades med stor gallerbur och alla tänkbara faciliteter och Zelda var nöjd! Resan genomförs i ett sträck med bara nödvändiga mat- och sovpauser. Zelda sov väl större delen av tiden, eftersom hon ändå inte kunde byta av husse vid ratten.

Ett kärt återseende

Efter en resa på ungefär 170 mil anlände Zelda och husse till gården Peurakumpu, där fadern till hennes elva barn, S*Glorfindel's Shy Guy (född 2009, e: IC S*Florinella's Eis Edelwriiss - IC S*Zygot's Di-Lana) väntade. För Sigge, som han kallas, var det fjärde sommaren i Finland och han är nu en rutinerad resenär som tillbringar vintrarna i lägenhet i södra Sverige och somrarna i Lappland. Det blev ett kärt återseende och de trivs utmärkt tillsammans.

Väl framme finns det massor att utforska – ett helt rike att ta i besittning. Inte bara huset, utan ladugård, stall och uthus. Till och med bastun har de varit inne i, dock inte när den var varm. Kring gården breder skogen ut sig och katterna följer gärna med på promenader. Gott om byten finns det också när jaktlusten infinner sig! Allt från insekter och kryp till möss och myrrät, små piggögda sorkar som det



Zelda the Cat.

vissa år finns massor av, och harar. En del harar är väl i största laget, men en ung harpalt blev för ett par år sedan Siggess sommarkompis. Fåglar finns det förstås också, men bäst att se upp för slagugglan

som också spanar på gnagare!

Gården ligger tillräckligt långt från vägen för att katterna ska kunna gå fritt och är inte vädret behagligt kan man ju alltid stanna inne i köket i värmen från

Zeldas lappska resa kompisen i nordligt kattparadis

vedspisen. Trots att midnattssolen gör nätterna korta och ljusa sover katterna alltid inne, Zelda varje natt vid hussets fötter. Skönt att veta var katterna är när man vaknar. Varje gång husse och hans mor lämnar gården, till exempel för ett besök i mataffären fem mil bort, är katterna också inne. Det är kanske inte så många faror som lurar på dem men här tas inga risker.

”Han morrade ju...”

Alla besökare, stora som små, charmas naturligtvis av katterna. Nja, kanske med undantag för en äldre herre på besök med sin fru under Siggas första sommar på gården. När damerna begav sig ut i skogen för att plocka bär passade han på att lägga sig på soffan en stund. Bra idé, tyckte Sigge och hoppade upp och la sig på hans bröst. Där blev farbrorn liggande utan att våga röra sig tills räddningen kom i form av frun och Siggematte. “Han morrade (spann högt som vanligt) och visade tänderna (gäspade), vad skulle jag göra?”.

Det är bara att gratulera uppfödaren (Marina Holmberg) av en katt som har så grym look att han håller en vuxen karl på mattan (soffan) i flera timmar bara genom att titta på honom! Händelsen måste ha satt djupa spår, för när paret på nytt besökte gården ett par år senare tittade sig den gamle mannen misstänksamt omkring efter det skräckinjagande djuret...

Snart bär det av igen

Kring midsommar är det åter dags för Zelda att resa norrut, och nu vet hon vad som väntar! Denna gång får hon göra resan tillsammans med Sigge, eftersom hans matte i år tagit tåget i förväg. I skrivande stund har Sigge just gjort entré hos före detta fruvar, barn och barnbarn, som han inte träffat sedan sitt senaste besök här för över ett halvår sedan. Dessutom finns här ett par katter han aldrig träffat tidigare. Som den blide gentleman han är klev Sigge in och gjorde sig hemmastadd och ingen verkar ha något emot hans besök. Skönt för husfriden, då han ska stanna ungefär en månad innan han i sällskap med Zelda och hennes husse likt Tove Janssons Snusmumrik färdas norrut för en lång ljus sommar!

Text: Annika Skeppstedt, S*Älvdansens
Bilder: Juha Salmela

Resklar.



Morgonens jakt var lyckad och nu vore det inte dumt med lite kaffe.



Även om natten är ljus är katterna inne – skönt att vakna och veta var de är!



Vackra sjön Vierusjärvi – katterna håller sig dock på land!

Stolt Zelda med sitt första nedlagda byte.



Skön liggplats några timmar efter eldning.



S*Glorfindel's Shy Guy, känd som Sigge.